

Mijn belangrijkste schatten: Cipriana & Andrea

Ik ben Helena en reuzeblij dat ik twee zussen heb: Cipriana & Andrea. Mijn zussen zijn eigenlijk mijn kostbaarste schatten.

We doen bijna alles samen. Ik besef dat sommigen speelgoed of gadgets zouden kiezen, maar voor mij zijn mijn zussen mijn kostbaarste schat. Mijn ene zus is zeven jaar jonger dan mij en de andere zus is zelfs negen jaar jonger, maar het grote leeftijdsverschil vind ik helemaal niet erg.

Tijdens coronatijd waren we ontzettend veel bij elkaar en groeiden we nog meer naar elkaar toe. We speelden gezelschapsspelletjes samen, we kookten samen, ik leerde mijn zussen liedjes aan die ik op de muziekschool leerde. We oefenden en oefenden de liedjes samen tot we echt goed waren. Dan brachten we de liedjes als een grote muziekshow voor onze ouders. Mijn papa en mama zijn dan de jury en beslissen wie het mooist gezongen heeft, maar eigenlijk kunnen ze nooit kiezen en kiezen ze steeds voor ons alle drie!

Mijn kleinere zus zit nu in het eerste leerjaar en ik help haar met haar huiswerk. Dat doen we steeds samen. Mijn jongste zus is nog te klein om te leren lezen en schrijven, dus leer ik haar de kleuren en cijfers. Van 's morgens tot 's avonds zijn we bij elkaar. Ja, we slapen zelfs bij elkaar. Sommige kinderen vinden dat kinderachtig, maar ik vind het net héél leuk.

Als het zaterdag is helpen we samen mee met papa en mama de klusjes in en rond het huis te doen. Als we het samen aanpakken voelen we ons één. Dat is belangrijk, ik kan ook altijd bij hen als ik wat verdrietig ben. Ze komen me dan gauw omhelzen en dan voelt het alsof mijn verdriet veel sneller voorbij is.

Ik zou nog een zus of broer willen, het maakt me niet uit of het een jongen of meisje zou zijn. De idee om nog iemand te hebben waarmee je kan praten, spelen, geheimen delen, samen pret beleven vind ik zalig.

Vorig jaar hebben Cipriana & Andrea een mooie tekening gemaakt voor mijn verjaardag. Ik vond ze super mooi. Ze hangt nog steeds boven mijn bed en als ik ernaar kijk, word ik er gelukkig van. Als ze zeggen dat ze van me houden dan betekent dat veel voor mij. Het is bijna weer zover: binnenkort is het mijn verjaardag en ze zijn al aan het bespreken wat ze voor mij gaan maken. Ze zeggen soms dat ik niet in de kamer mag komen en dat doe ik dan ook niet. Ik ben wel al benieuwd wat ze aan het uitspoken zijn, maar weet nu al dat het iets fantastisch zal zijn! En zoals altijd zullen we ons mooi maken, we schminken ons en ze mogen dan één

van mijn tien parfums uitkiezen die ze graag op willen. Hun kapsel maak ik op bestelling: dan met de krultang, dan een gewoon staartje of vlechtjes.

Als we naar Moldavië gaan, dan moeten we ruim twee dagen in de auto rijden. Het is altijd gezellig in de auto. We vervelen ons bijna nooit op de lange rit. De muziek draait en ik maak allerlei dingen op voorhand zodat we samen wat te doen hebben. Vorige keer maakte ik een kaart waarop heel wat voorwerpen staan zoals een boom en een rode auto. Als we het voorwerp dan onderweg echt tegenkomen mogen we een kruisje zetten. Zo gaat de rit toch snel voorbij.

Je merkt het, er valt veel te beleven met twee schatten van zussen. Het leven zou zo saai zijn zonder Cipriana & Andrea. Als ik één van beide zou moeten kiezen, zou ik niet weten wie. Ik hou gewoon van mijn beide schatten evenveel!

Helena