

klasniems 13



We leerden over de benaming van de driehoeken in de klas. Aan de hand van een leerrijk spel moesten de leerlingen de 'driehoekencode' kraken!



Samen met het 2e leerjaar deden we een muzische les. We bekeken samen het werk van Claude Monet en trokken eropuit naar het park om te schetsen. Daarna konden de kinderen hun impressies met waterverf beschilderen.







Voor de krokusvakantie konden de kinderen genieten van een megatoffe kinderfuif. Ze konden er gekke kapsels krijgen, tattoos, geschminkt worden... De kinderen uit L3 waren ook zeer goed verkleed!



Volgens kunstenaar Florentijn Hofman gingen we aan de slag met ons eerste beeldhouwwerk. Het was in het begin wat zwoegen en zweten tot we de techniek onder de knie kregen. We moeten deze nog beschilderen, maar het tussentijdse resultaat mag er zeker zijn!









Stamboom maken!

