

Een kijkje in onze klas!

Er viel heel wat te beleven tijdens onze themaloze week! Kijk maar even mee.

We waren maandag net in de klas en Floor haar vingertje zat tussen de bank :(. Gelukkig was niet helemaal niet erg, maar Floor had wel een beetje pijn aan haar pinkje. We bekeken onze vingers en onze handjes eens van dichtbij. Omar kwam op het idee om onze handjes eens te tekenen. Zo gezegd, zo gedaan.

We leerden ook de juiste naam van onze tien vingers en zongen mee met het lied "familievinger" <https://www.youtube.com/watch?v=ilcixT9TIRw>.

In het hoekenwerk mochten we onze handjes overtrekken en daarna vrij versieren.



Dinsdag mochten de kleuters een verhaaltje kiezen, de keuze was heel snel gemaakt! We luisterde naar het verhaal "mag ik eens in je luier kijken".

Muisje is heel nieuwsgierig en wil graag in de luiers van zijn vriendjes kijken. Haasje, geitje, hondje, heel wat dieren komen aan bod. Maar dan willen de vriendjes ook wel eens weten wat er in de luier van muisje zit. Tot hun grote verbazing zit er niets in de luier van muisje want muisje gaat al flink op het potje.

We zochten in alle klassen potjes en mochten in het vrij spel spelen met de knuffels en hun potje, en ja hoor ook de knuffels doen flink kaka in hun potje :)



Ook Leon zette elke mannetje in een potje.



In de namiddag mochten we potjes sorteren van klein naar groot.
 We kleurden ook een mooie kleurplaat van Anna op het potje



De vertelkring komt 1 keer per maand aan bod.
 Samen met juf Sylke mogen we dan vertellen
 wat we gedaan hebben, wat we leuk vinden,...
 Dit zetten we dan op papier zodat de kleuters af
 en toe eens terug kunnen kijken naar hun
 avonturen.



Donderdag was het complimentendag, alle kleuters kregen een mooi complimentje van de juf.



Donderdag stond puzzelen de hele dag centraal in de klas. Omdat iedereen eens aan bod zou kunnen komen werd er vrijdag nog verder gepuzzeld. We maakten eerst samen een puzzel in de kring.







Puzzeltijd

PIC•COLLAGE

Maandag kwam Kyan naar school met een mooi brilletje op zijn snoetje, ook Leon had wel een hele speciale bril mee (een lichtjesbril). Juf Sofie had in de kast nog een zonnebril liggen. We bekeken de verschillende brillen en mochten daarna experimenteren met de kijkdoos en we knutselden een brilletje voor onszelf



De laatste dag van onze themaloze week maakten we hele grote torens met allemaal verschillende materialen.



Nog enkele sfeerbeelden van in het hoekenwerk



