

Het boek "Noortje in het bos" stond centraal tijdens ons thema herfstbos. Net zoals bij elke start van het thema luisterden we naar een verhaal. Daarna gingen we op ontdekking in de hoekjes.

We mochten ons verkleeden in de poppenhoek, rijgen met gekleurde parels, In de knutselhoek gingen we aan de slag met stempelen in de herfstkleuren.



We maakten kennis met tellen en getallen/getalbeelden. De kleuters legden op elke kastanje een echte kastanje. Daarna probeerden we evenveel kastanjes in de boom te leggen. Ook in het hoekenwerk mochten we hier verder op oefenen in verschillende spelvormen/ op eigen niveau.



Bij ons vorig thema kwam scheuren uitgebreid aan bod. Deze week oefende we nog een beetje verder. We maakten een mooie herfstboom met onze scheursnipperers :).



Noortje kwam heel wat leuke dingen tegen in het bos. Ook juf had al die spullen mee en wij mochten op deze manier het verhaal heropbouwen. In de boekenhoek werkten we verder met dit materiaal.



Bij het maken van onze woordspin vertelde Nobel dat hij heel graag modder wil maken! Dit doen we dan met veel plezier! We deden dit aan de hand van een onderzoekje.

- Hoe maken we modder?
- Wat hebben we allemaal nodig?

Daarna gingen we aan de slag, de kleuters (en ook de juffen) vonden dit super!



Het bleef niet enkel bij modder maken, we mochten ook experimenteren en schilderen met modder.



Maak plezier en doe gek!





Deze maand deden we ook aan atelierwerking. We mochten kiezen tussen:

- een herfstdansje
- een muzikaal verhaal (met instrumenten)
- een verhaaltje naspelen (drama)

De kleuters mochten bij mij (K1) een verhaaltje naspelen - Beertje bruin in de herfst. Na het oefenen mochten we ons "toneeltje" tonen aan de andere kleuters. Ze deden het SUPER!



Net voor we vertrokken naar het park vonden we een hele speciaal diertje op school, een egeltje. Dit was natuurlijk niet de beste plaats voor dit diertje dus we namen het mee naar het park waar het veilig zijn winterslaap kan doen. We kwamen ook hele mooie elfenbanken tegen en luisteren naar het verhaaltje van Noortje in het park.





Nog wat leuke foto's van het hoekenwerk.

- in elk gaatje van de eierdoos een kastanje leggen.
- aan de hand van een voorbeeld de kralen namaken.
- blaadjes sorteren per kleur.
- experimenteren met herfstkleuren op de lichttafel, ...





Finn is jarig in de vakantie, we vierden zijn verjaardag al in de klas! Zingen en dansen, wat een pret! We smulden van de cake en kregen een leuk klasgeschenk. Na de vakantie werken we een weekje zonder thema dus dan testen we het spelletje zeker eens uit :)

HIEP HIEP HOERA, lieve Finn!

