

Een kijkje in onze klas!

Pien is Sinterklaas, wat een leuk boekje om gedurende het sinterklaasthema rond te werken. We luisterden eerste heel erg flink naar het verhaal. Daarna maakten we een woordspin. Wat weten we al over Sint en Piet?

We gingen ook we op verkenning de hoekjes van de klas. We mochten Sint en Piet spelen in de Sinthoek, he paard van Sinterklaas eten geven,



Wat hoort er nu eigenlijk allemaal bij Sinterklaas en wat hoort er bij Roetpiet. Aan de hand van enkele afbeeldingen sorteerden we bij de juiste persoon.



In het hoekenwerk maakten we een Sinterklaas met een hele speciale mijter :) Eerst de Sint zijn gezicht en zijn mijter schilderen. Daarna mochten de kleuters van de eerste kleuterklas stroken knippen voor de baard van sinterklaas. Tot slot versierden we de mijter naar keuze.



Een boze, een blij, een verdrietige en een bange roetpiet. We mochten vertellen waarom roetpiet zich zo voelde. Daarna keken we ook eens boos, bang,



Net zoals in het verhaaltje leerden we in de juiste volgorde rangschikken. Wat doet Sint eerst aan, wat doet hij als laatste aan,

Eerst met de echte kleren van de Sint, dan met de prenten.

Daarna mochten we de kleren van de Sint in de juiste volgorde aandoen bij Anna .

We oefenden het logisch rangschikken nog wat verder in het hoekenwerk.



Woensdag mochten we met alle kleutertjes kijken naar een toneeltje van Sint en zijn roetpieten.



Na het leuke toneeltje gingen we verder aan de slag in het hoekenwerk. Daar zijn we volop bezig met het maken van een kroon voor op het Sint-feest.



Vrijdag kwam de postbode naar de klas om onze tekeningen en brief aan de Sint te bezorgen. De postbode gaf wat uitleg hoe de brieven tot bij de Sint geraken. In de grote postzak zaten geen brieven maar lekkere letterkoekjes en een zak mandarijntjes. We gingen ook eens kijken naar de grote auto van de postbode. Bedank aan de mama van Billie en de postbode de leuke middag!



Bij het verhaal "waar zijn de Spiekiepietjes" spelen de Spiekiepietjes verstoppertje. Het ene spiekiepietje zit achter het paard, het andere in de mand, Na het luisteren van het verhaaltje mochten we ook verstoppertje spelen in de klas! Dolle pret.



In het hoekenwerk was ook heel wat te beleven tijdens ons thema. Kijk maar even mee.





PIC•COLLAGE





Tot slot nog enkele foto's van tijdens de voorleesweek. Bedankt aan de mama van Finn en de oma van Billie om voor te lezen in onze klas :)



Morgen starten we met het thema: de kerstboom van Anna.



