



Hallo..
Februari

Noé was jarig in de kerstvakantie

Noé, vierde zijn
verjaardag net voor de
vakantie. Nogmaals
gefeliciteerd, Noé!





Voetbaltraining op hoog niveau!



Meester Brecht had een professionele trainer geregeld om de kinderen voetballetjes te geven. Dit vooral gericht naar meisjes toe om hen te overtuigen van deze prachtige sport. De trainer was jarenlange belofcoach en assistenttrainer bij Zulte-Waregem! Hij heeft onder andere nog Thorgan Hazard getraind.

Jajaja, broer van ...

De kinderen vonden het alvast heel erg leuk!





Cijferen doe je zo!



Cijferend met kommagetallen kunnen we ook al. Eerst oefenden we nog wat in onze werkboeken en daarna gingen we naar buiten onder een stralend zonnetje. Met een oefening en een stuk krijt in de hand werden de oefeningen goed opgelost!





Vervolg op een verhaal Schrijven.

Dit was een samenvatting van het verhaal, hierop
moesten ze verder schrijven.

Het gaat over een jongen of een meisje uit de vierde klas. Hij of zij is een grote fan van Superman en droomt er stiekem van om, net als zijn of haar Grote Held, ook te kunnen vliegen en de schurken van deze wereld het leven zuur te maken. Op een nacht wordt hij of zij, tijdens een vreselijk onweer, wakker van een harde bonk tegen het raam van de slaapkamer. De ruit was gebarsten. Hij of zij denkt dat een afgewaaide tak van de oude treurwilg vlak naast het huis de dader is. Maar tussen de donderslagen door klinken er onder het raam kreungeluiden. Hij of zij glijdt voorzichtig tussen de lakens vandaan, opent het raam en schrikt zich een hoedje. Daar ligt een spartelende Superman. De Grote held krabbelt overeind en voelt aan zijn linkerschouder. Hij heeft pijn. Zijn vlekkeloze kapsel ligt in de war. Er straalt een dun straaltje bloed uit zijn rechterwenkbrauw. Het is niet de Superman uit de strips, maar de echte van vlees en bloed. Hij klimt omhoog en ploft in het bed. Hij probeert zijn arm op te heffen, maar zijn sleutelbeen is gebroken. Hij is op weg naar een school waar 3 bandieten een klas en leerlingen gijzelen.

Superman geeft het pak aan Cipriana en ze is super blij .
Hij zegt: val voor me in, voor het te laat is. Cipriana zegt oke.
maar ik kan niet vliegen ! cipriana zegt superman dat maakt
niet uit zolang je ze kunt tegenhouden is het goed ze zegt goed ik ga je trots
maken superman. Ze trekt het pak aan en pakt haar elektrische step. Gooo!
moedigt hij haar aan en slaapt even . Cipriana is er ze stapt de klas in de schurken
zien haar niet, ze zegt sjijt ttt. ze stopt de schurken met een taktiek. stil zijn .
ze komt de kamer terug binnen en ze is blij maar dan een ijtje niet meer .
ze probeert superman waker te maken en het is gelukkig gelukt en
ze leefden nog lang en gelukkig

Stacey

Hij geeft het vliegpak aan de jongen .
Senne vraagt aan superman: hoe werkt dit pak?
Superman antwoordt: dit pak werkt met concentratie.
Wat moet ik doen, vraagt Senne?
Je moet de gijzelaars stoppen die in de klas vier gijzelen !
Senne vraagt wat hij met ze moet doen ?
Superman antwoordt: je moet ze naar mijn onderzeeër brengen.
Je sluit ze op in de cel van de onderzeeër.
dan ga ik hier blijven totdat mijn sleutelbeen weer genezen is.
Wat ga jij dan doen.
ik ga dan feesten.
met wie ga jij feesten ?
Superman antwoordt met de klas en de nieuwe superheld Senne.
Dan ga ik weer naar mijn onderzeeboot.
en dan mag jij mee maar aan niemand vertellen.
Je mag je eigen superpak.

Lucas



Superman heeft zijn krachten doorgegeven aan Adi.
Adi helpt eerst Superman en brengt hem naar de dokter.
en Adi vliegt naar de school waar de leerlingen en de juf worden aangevallen.
de dieven horen, iets eentje vraagt: wat was dat de andere zegt, ik weet niet?
Adi zoek maar helaas vind hij niks.
maar toen hoorde hij: help ons!
Adi loopt naar waar de geluiden komen en ziet de drie dieven.
Hij versloeg hen en bracht hen naar de politie.
Hij neemt wat de boeven hebben gestolen en brengt het terug.
en dan geeft hij de krachten naar Superman einde.

Ronald