

**Op vrijdag was het wel een hele spannende dag! We kregen bezoek van de paashaas. Eerst gingen we op zoektocht rond de school. Wie weet had de paashaas zich wel ergens verstop. We vonden langs de weg allemaal gekleurde paashazen. Op het einde van onze zoektocht stond de echte paashaas aan de poort! Wat waren we blij om hem te zien!**

**De paashaas had al onze mandjes gevuld met lekkers en we gingen op zoek op de speelplaats.**



Daarna mochten we we één voor één bij de paashaas voor een foto.



Jouw alineatekst



PIC•COLLAGE









